

Beste mensen,

Wat zou het fijn zijn als een groot aantal gastleden mee willen zingen met ons Interkerkelijk koor Salem uit Ridderkerk. Als voorzitter droom ik van een groot koor die met elkaar het Daniël oratorium "Balling aan het hof" willen uitvoeren. Het oratorium is weer gecomponeerd door onze dirigent Dirk Zwart en dominee Martin de Geus heeft de teksten geschreven. Meer informatie op; [www.danieloratorium.nl](http://www.danieloratorium.nl)

We zijn bezig *in de hele* wereld om verbinding te zoeken met elkaar. De aanslagen door IS zaait zoveel onrust, haat, onvrede en verwijdering tussen diverse bevolkingsgroepen in de wereld, dat is een zeer slechte ontwikkeling. Daar moet een tegengeluid aan gegeven worden en gelukkig ontstaan er steeds meer initiatieven in de wereld om dit op een vreedzame manier te bewerkstelligen.



Het Danieloratorium is ook zo'n initiatief. Want is het niet zo dat *de moslims* onder ons ook gewoon dromen van een land van vrede waar ze welkom zijn en zich niet buitengesloten voelen? En wat dacht je van *de vluchtelingen* die ook voor het oorlogsgeweld gevlucht zijn? Ook zij willen zich welkom en veilig voelen in ons land. Maar ook *de christenen* in ons land stellen zich steeds vaker de vraag hoe je als gelovige minderheid omgaat met de niet-gelovige meerderheid in een seculiere omgeving. Ook *alle mensen* die zich bezorgd maken over de onrust, het geweld en de onvrede in de wereld zijn van harte welkom om met ons mee te zingen.

*Juist* door met elkaar te zingen maken we verbinding met elkaar. We hebben plezier over de valse noten, leren elkaar beter begrijpen tijdens de ontspannen gesprekjes in de koffiepauze, maken muziek en voor de vluchtelingen is het ook nog een voordeel dat ze de Nederlandse taal makkelijker leren. Samen met elkaar een muziekstuk leren en uitvoeren. We mogen dit in volledige vrijheid en vrede met elkaar instuderen; is dat niet een groot cadeau?

Als u met ons mee wilt doen, meldt u zich dan aan, voor 15 december, bij de voorzitter; [jokebok@planet.nl](mailto:jokebok@planet.nl)  
Deelname kost 25 euro. Wij voeren het oratorium uit op 22 april, 29 september en 7 oktober 2018. Wij gaan van start met instuderen op maandag 8 januari 2018 om 20.00 uur in de Goede Herderkerk aan de Seringenstraat 1, te Ridderkerk. Ik spreek de wens uit dat ons koor Salem(vrede) het vertrouwen in een "gezegende toekomst" voor mens en wereld al uit mag stralen tijdens de uitvoering van het Danieloratorium. Ja, daar droom ik van, u bent allen van harte welkom.

Joke Bok, voorzitter interkerkelijk koor Salem uit Ridderkerk.