

16 april 2020

Namens de kerkenraad: **gegroet gemeenteleden.**

Wat mis ik verschrikkelijk het samen zijn met andere mensen ! Nooit geweten dat dit zó belangrijk voor me is. Iemand in mijn omgeving zei treffend: “wij zijn niet gemaakt voor deze situatie”. En zelfs al ben je met andere mensen samen op een afstand van 150cm, ook dan voel je de afstand. Steeds nadenken bij elke beweging die je maakt. Een jongeman in zwart pak bij de ingang van de supermarkt om te tellen hoeveel klanten binnen zijn....en daar een “volg de pijlen parcours” afleggen....

Nu de zogenaamde “lockdown” wat langer duurt, voel ik ook hoe leeg je leven kan zijn zonder kerkelijke gemeenschap, zonder u/jullie. Op zondagmorgen kijkend naar de kerkdienst op de televisie, geniet ik het meest van de zingende mensen in oude opnames.

Blij ben ik met de boodschappen van troost en hoop die uitgesproken worden op Radio Ridderkerk, eerst alleen door ds. Martin de Geus. Nu ook door ds. Herman Offringa en mevrouw Ria Keijzer. De moeite van het luisteren zeker waard.

Nu de eerste fase van brainstormen en organiseren voorbij is, is het tijd na te denken over mogelijke invulling van het gemeente-zijn op zondag. Het moderamen is vanmiddag bij elkaar geweest en heeft afgesproken, dat in ieder geval op de zondagen 3 mei en 17 mei a.s. om 9.30 uur een “samenkomst in kleine kring” wordt georganiseerd. Op 17 mei – een Hemelvaartsviering - zo mogelijk mét beeld vanuit de Levensbron. Over de inhoud en vorm van deze bijeenkomsten wordt nog nagedacht.

Op onze levendige website staat steeds de nieuwste informatie, deze wordt dagelijks aangepast !

Nu dit toch een nogal persoonlijke brief is geworden, wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: als voorzitter krijg je nogal wat op je bordje. U kunt erop rekenen, dat ik alles met aandacht en respect verwerk. Mag ik dan ook wat op uw of jouw bordje leggen ? Niet alles hoeft georganiseerd vanuit de kerkenraad of een taakgroep te gebeuren. Iemand opbellen, die je misschien niet zo heel goed (meer) kent en vragen hoe het gaat, is toch de basis van “omzien naar elkaar” ? Ik heb gelezen dat het horen van een stem belangrijke stoffen in je hersenen activeert. Dus Zo kunnen wij samen Zijn stem zijn.

Gods nabijheid toegewenst namens de kerkenraad

Cora Jongenotter – Timmers voorzitter

06 22980804