

Woningsdag

Bijna niets blijft in deze dagen hetzelfde. Zelfs de viering van de verjaardag van onze koning krijgt dit jaar een heel ander karakter. Zo zijn er bijvoorbeeld nergens vrijmarkten, geen koningsspelen of overvolle concerten. Nee, ook vandaag moeten we zoveel mogelijk *thuisblijven*. En daarom heet deze dag nu ook geen *Koningsdag*, maar *Woningsdag*. En al scheelt dat maar een *letter*, in feite is het een enorm verschil.

En toch hadden we het natuurlijk met zijn allen nog veel en veel *slechter* kunnen treffen. Want *wonen* doen we hier in Nederland toch zeker allemaal héél behoorlijk.

Hoewel? Het aantal dak- en thuislozen in ons land is de laatste 10 jaar meer dan verdubbeld, officieel tot een kleine 40.000, maar de werkelijke cijfers liggen vermoedelijk nog een heel stuk hoger. Want *illegale* daklozen zijn hierin niet meegeteld, alleen de zogenaamd *feitelijke* daklozen, dat zijn mensen die 's nachts buiten slapen, in de open lucht, of binnen – maar dan in overdekte openbare ruimtes, in verblijven van de maatschappelijke opvang, of van eendaagse noodopvang.

En behalve allerlei *verwarde en verslaafde* mensen zijn dat voor een heel groot deel *economisch* daklozen, onder wie veel *jongeren* die op zich best zelfredzaam zijn, maar die de nood ondervinden van de veel te krappe woningmarkt.

En dan zwijgen we nog maar van alle mogelijke vluchtelingskampen *buiten* Nederland. Want daar wonen mensen op elkaar gepakt in de meest barre omstandigheden. Als je dáárnaar kijkt, is zelfs de saaiste koningsdag nog een geweldige zegen.

En dan gebruik ik met opzet zo'n *bijbels* woord. Omdat daar altijd *twee kanten* aan zitten.

Want de ene kant is dat jij er jezelf mee rijk mag rekenen. Zo'n geluk heb je namelijk met de gewoonste dingen die je rijkelijk ten deel vallen – en die bij nader inzien stuk voor stuk heel bijzonder zijn. Bijvoorbeeld 'gewoon' een bewoonbaar huis.

Dat is dus de kant van de gave. En de andere kant is dan die van de opgave. Want wat voor jou bijzonder is, dat zal het natuurlijk vast ook voor anderen zijn. Dat is logisch. En omdat jij daar zo'n enorm geluk mee hebt, gun je dat ook je mensgenoten, ongeacht hun afkomst. Want voor

al wie zich gezegend weet, is menszijn altijd naaste zijn, en leven altijd samenleven.

Dat zeggen alle heilige boeken: de Torah, het Evangelie, de Koran, om er maar een páár te noemen. En daarom hebben alle gelovigen ook zo'n bijzondere opdracht: om samen met alle niet-gelovigen – wie dat ook maar zijn – een leefbare wereld te bouwen waar alle mensen in vrede kunnen samenwonen.

Als we daar nou straks, bij de thuistoast, het glas op heffen! Dan krijgt Willem Alexander toch nog een mooie verjaardag. En dan krijgen wij toch nog een gezegende en zegenende Koningsdag.