

LITURGIE EEUWIGHEIDSZONDAG

OP 22 NOVEMBER 2020 IN DE 'LEVENSRON'



Voorganger: ds. Martin de Geus

M.m.v.: Nico de Mol, orgel

Harriëtte Katsman - Hartkoorn, harp

Hilda Geysendorpher - Steenbrink, schriftgedicht

Rachel de Jong, lector

Marianne Nijman - Flach, ouderling van dienst

Dirk de Klerk – diaken van dienst

Inleidend orgel- en/of harpspel

OP HET LICHT AF

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Introductie

Aansteken paaskaars door diaken Agnes v.d. Hoek

Verwelkoming

Lezen: psalm 134:1

Gij dienaars aan den HEER gewijd,
zegen zijn naam te allen tijd.

Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegen zijn naam ook in de nacht.

Stil gebed

Lezen: psalm 134:2,3 (aangepast)

Die in het huis des HEREN zijt,
zegen zijn naam en majesteit,
bid tot zijn eer met stille stem
en hef uw handen op naar Hem.

Uit Sion, aan den HEER gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.

IN HET LICHT VAN HET WOORD

Inleiding

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Johannes 13:31-14:6A door Rachel

Orgelspel als afsluiting van de lezing

Overdenking – Thema: *Gelukkig wie wonen in uw huis* Harpspel

GEBORGEN BIJ GOD

Inleiding

Gedachtenis

- *terwijl evenzovele gedachteniskaarsen worden aangestoken, worden onder harpspel de namen en teksten voorgelezen van wie ons als gemeente het voorbije jaar zijn ontvallen.*
- *een extra gedachteniskaars wordt aangestoken voor alle overledenen die wij als gemeente of persoonlijk nog altijd missen*

Schriftgedicht: Hans Mudde, Onze namen door Hilda

Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent
zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.

Laat ons in de stilte groeien,
totdat op de jongste dag
onze namen openbloeien
op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen
dat wij in uw louter licht
tot U nader mogen komen
aangezicht tot aangezicht.

Dankgebed, inclusief stil gebed en Onze Vader

Zegening (staande)

Uitleidend orgelspel, rond lied 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn!

Gedachteniswand in 2019-2020 in de hal van de ‘Levensbron’



(foto: Teun Rijdsijk)

“Open deur naar God”

(Acryl: Marianne de Jong)