

Liturgie 17 januari 2021, de Levensbron Ridderkerk

***Thema "Water wordt wijn" –
voorganger: Ria Keijzer – Meeuwse.
ouderling van dienst: Hilda Geysenhorpher
diaken van dienst: Menno de Jonge
lector: Elseline Broer
organist: Pieter Dijksman***

- **Inleidend orgelspel**
- **Tekst bij Epifanie: "Daar komt een man uit Nazaret"**, lied 533 – Karel Deurlo. Deze tekst geeft Epifanie een gezicht en vormt het kader voor de lezingen van deze weken na Kerst.
- **Welkom** en mededelingen *door ouderling van dienst*
- **Stil gebed**
- **Tekst van toenadering** (Alfred Bronswijk): *door ouderling van dienst*

Mijn ogen zoeken U door 't duister heen.
Mijn hand tast alles af; ben ik alleen?
Is er een houvast dat dit leven draagt?
Is er een antwoord op wat in mij vraagt?

Bent U de bodem waarop alles groeit,
de witte lelie die in ieder bloeit,
de diepste adem, die mij overmant,
de steeds Nabije in het niemandsland?

- **Bemoediging en groet.**
- **Orgelspel.** *Tijdens dit orgelspel is er gelegenheid om in de kerk en thuis een kaars aan te steken.*

■ **Gebed om ontferming**

■ **Lied: "Een mens te zijn op aarde"** (lied 538)

■ **Woord ten leven:** "Vrede?!" ("Hoe Gij bestaat verwondert mij", van Marcel Weemaes, enigszins bewerkt), *door voorganger*

Met schroom en eerbied over tere dingen spreken,
zachtaardig omgaan met wat kwetsbaar is:
Het goede hart van een mens niet breken –
Een droom? Nee, vrede is het.

Wat bloemen zaaien in een verschraalde tuin,
een kind opnemen dat van niemand is.
Voor eenvoud kiezen boven fortuin –
Een droom? Nee, vrede is het.

In vriendschap als genade en in goede wil geloven,
elkaar genezen met vergiffenis,
het smeulend vuur van de hoop niet doven –
Een droom? Nee, vrede is het.

De volle prijs voor het geluk betalen,
getuigen metterdaad dat liefde heilig is.
De trouw van God in eigen trouw vertalen –
Een droom? Nee, vrede is het.

Een herder zijn en voor anderen doen
wat troostend - als een wonder - is.
Je hart verpanden aan Gods visioen:
een goede aarde die al hemel is.

Een droom? Nee, vrede is het.

- **Lezing** uit Joh. 2: 1–12, “de bruiloft te Kana”, *door lector*
- **Meditatief orgelspel.**
- **Preek:** “Water wordt wijn”.
- **Lied/clip: “Liefde, eenmaal uitgesproken”** (791)
- **Vorbeden**, met als slot Het Onze Vader
- **Slotlied vol perspectief: “De steppe zal bloeien”**
Van de cd “Mensen veel geluk”: Trijntje Oosterhuis zingt liederen van haar vader Huub Oosterhuis.
- **Zegen**, met een gesproken Amen
- **Orgelspel**

(pastorale) mededelingen

De collecte is bestemd voor 1. kerk 2. speciale bestemming kerk

De bloemen gaan vandaag als groet en bemoediging van de gemeente naar de heer G.P. de Waard, Prunusplantsoen 91

De heer Derus den Hartog is vanuit Breda weer overgebracht naar het Albert Schweitzer Ziekenhuis. De operatie is geslaagd. Nu volgt een revalidatieproces. In verband met coronamaatregelen kan hij geen bezoek ontvangen. Adres voor een kaartje: Albert Schweitzer Ziekenhuis, Afd D1, kamer 4, Albert Schweizerplaats 25; 3318 AT Dordrecht.

Mevrouw Thea Verwijs-Schop, Fazant 53, is van de trap gevallen

en heeft haar voet op diverse plaatsen gebroken. Voorlopig moet ze 5 weken rust houden en niet belasten. We wensen haar veel sterkte.

Overige medewerkers aan de dienst:

Beeld en geluid: Dick Verschoor

Beamer: Vanessa v.d. Pligt

Koster: Siem de Klerk

Coördinator: Nico Los