



Zondagsbrief 28 april 2024

25^e jaargang nr. 17

Voorganger	: Ds. E.G. Matser
Ouderling	: Marrie de Koning
Diaken	: Jantine Harmsen en Pauly Lodder
Collectant	: Dirk de Klerk
Schriftlezing	: Pauly Lodder
Welkomstcomité	: Henk en Pauly Bestebreurtje
Kindernevendienst	: Voor alle kinderen van de basisschool
Oppasdienst	: Jacqueline Louwerens
Beeld en Geluid	: Michiel Klaver
Beamer	: Jan de Koning
Collecten	: 1. Diaconie/ZWO; 2. Kerk; Deurcollecte. Stichting 'Het Passion'
Organist	: Harry Heystek
Koster	: Cor van Pelt en Agnes v.d. Hoek

De kerkenraden van de Levensbron en de Opstandingskerk heten u/jou van harte welkom, in het bijzonder ook de gasten!



➤ **Bloemengroet:**

De bloemen gaan als groet en bemoediging van de gemeenten naar Mw. E. van der Steen-Lodder, Groen van Prinstererweg. Haar man is verhuisd naar het Ronde Sant.

➤ **Rectificatie:**

In de Ontmoeting van mei staat bij de kerkelijke mutaties dat dhr. P. van der Steenis is verhuisd naar 't Ronde Sant. Dat moet zijn dhr. P. van der Steen.

➤ **Gemeenteberaad:**

Vandaag vindt er, aansluitend aan de kerkdienst, weer een gemeenteberaad plaats. De jaarrekeningen 2023 van de Levensbron en de Opstandingskerk en van Diaconie en ZWO worden gepresenteerd en toegelicht. U bent van harte uitgenodigd.

➤ **Weekagenda:**

Zondag	28 april	17.00 uur	Zingen maakt blij (Breepleinkerk)
^B Maandag	29 april	20.00 uur	Vergadering College van Diakenen (Levensbron)

Berichten graag vóór donderdag 14.00 uur sturen aan zondagsbrief@levensbron.nl.
Meer informatie vindt u op levensbron.nl en opstandingskerkrijsoord.nl of in maandblad *De Ontmoeting*

Aanvangslied: Psalm 119:1 en 40

Votum en groet

Klein Gloria

Tien Woorden (vrij)

Gebed om ontferming

Glorialied: Lied 868 : 1, 3, 5

Gebed bij de opening van de Schriften

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Zingen met de kinderen

Zingen: 'samen in het licht' (3 coupletten)

Wij gaan voor even uit elkaar,
en delen nu het licht.
dat licht vertelt ons iets van God,
op hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

1^{ste} Schriftlezing: Deut. 4: 31-40

Zingen: Lied 320: 1-3

2^{de} Schriftlezing: Joh. 15:1-17 (NBV)

Zingen: Lied 656

VERKONDIGING

Orgelspel

Lied na de verkondiging: Lied 221: alle verzen

Kinderen komen terug

Dienst van de gebeden + Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 425

Wegzending en zegen